

# MICK the MILLER

*The greatest Greyhound of all time*

Overall ter wereld zijn ze te vinden. Staand en liggend, uitkijkend over water of straten en pleinen. Ze zijn onbeweeglijk en soms bedrieglijk echt. Vereeuwigd, omdat ze ons dikwijls een verhaal kunnen vertellen. ONZE HOND reist over de wereld en maakt een keuze uit bijzondere standbeelden van honden...



*Mick the Miller – ‘considered to be the top U.K./Irish racer’ – op de Village Green in Killeigh, Ierland.*

## WAAR?

Het dorpje Killeigh ligt in County Offaly, ongeveer in het midden van de Ierse republiek. Tullamore is het dichtstbijzijnde stadje, wereldwijd bekend vanwege de Tullamore Dew, de Ierse whiskey. Ook Killeigh krijgt bekendheid. Niet door de whiskey maar door de Greyhound Mick the Miller, geboren in 1926 in Killeigh, waarvan het standbeeld op 29 januari 2011 wordt onthuld, ook in Killeigh.

## WAT ZIEN WE?

Een prachtig, levensgroot bronzen standbeeld van een Greyhound. Het beeld staat op een sokkel, die is gemaakt van stenen afkomstig van de ruïne van Millbrook House. Dat is het geboortehuis van Mick the Miller, een brindle Greyhound. De afmetingen zijn 90 x 108 x 34 cm. Het standbeeld staat op de Village Green, een stuk grasland dat veelal het middelpunt van het dorp vormt.

## HET VERHAAL ERACHTER

Mick the Miller (Glorious Event x Na Boc Lei) wordt op 28 juni 1926 geboren, het jaar waarin het rennen met Greyhounds in Ierland nog niet is geïntroduceerd en ook voordat die sport in Engeland populair wordt. In 1927 wordt de eerste renbaan in Belfast geopend.

Van 1924 tot 1930 is de katholieke priester Martin Brophy verbonden aan de kerk in Killeigh. Hij woont in Millbrook House, aan de rand van het dorp. Mick the Miller wordt geboren in de pastorie of in het koetshuis van Millbrook House.

De katholieke kerk in Ierland heeft er niet zo'n bezwaar tegen als geestelijken er een hobby op na houden, maar toch laat Brophy zich registreren als 'Mr B. Murphy', om de aandacht niet te veel op zichzelf te vestigen. Het gaat tenslotte om een sport waarbij kan worden gegokt.

Op Mick's stamboom staat B. Murphy als fokker vermeld en Father Brophy als een van de drie eigenaren.

*Lets sing the praises of this dog,  
Sing them low and high  
Let's give three cheers  
to good old Mick  
As he goes flying by!*

Danny Coughlan



Father Brophy (links) met Macoma, Mick the Millers nestbroer. Rechts Mick the Miller met zijn 'ontdekker' Michael Green. Foto circa 1929.

### 'RACEMACHINE'

De klusjesman van Father Brophy, Michael Green, ziet in Mick the Miller een hond met een grote toekomst. Dat is bijzonder, want Mick is de kleinste in het nest en als hij distemper (hondenziekte) heeft overleefd, is hij op éénjarige leeftijd nog steeds een fragiele hond.

Dankzij een uitstekende verzorging en de juiste trainingen ontwikkelt Mick the Miller zich echter tot een 'racemachine'. Van de twintig races in de omgeving van Killeigh wint hij er maar liefst vijftien.

Als Father Brophy besluit Mick in te schrijven voor de English Greyhound Derby – *the most prestigious*

De zes generaties stamboom van Mick the Miller is te vinden op: [www.greyhound-data.com/d?d=Mick+the+Miller&sex=&color=BD&birthyear=1950&birthland=IE](http://www.greyhound-data.com/d?d=Mick+the+Miller&sex=&color=BD&birthyear=1950&birthland=IE) Mick the Miller heeft 109 directe nakomelingen; zijn nestbroer Macoma heeft er 84.

*race on the British Greyhound racing calender* – in White City (Londen), breekt deze meteen een wereldrecord door de eerste Greyhound te zijn die de 525 yards onder de dertig seconden loopt. Zijn optreden is een sensatie en bij het publiek is hij onmiddellijk dé favoriet. Mick is trouwens de eerste Greyhound die deze Derby twee keer wint, in 1929 en in 1930. Dat levert hem een vermelding op in het Guinness Book of Records.

Na deze overwinning is er een overweldigende belangstelling om Mick the Miller te kopen. Al op de trappen van de renbaan komt de hond in handen van Albert Williams en Father Brophy gaat heel wat rijker terug naar Ierland. De *Irish Independant* noemt 'Mr B. Murphy' *the assumed name of an Irish priest...* Michael Tanner is de auteur van *Mick the Miller, Sporting Icon of the Depression*. Hij noemt Father Brophy 'a gambling mad priest'. Williams verkoopt Mick binnen het jaar aan Arundel H. Kempton, een bookmaker uit Londen. Dan wint Mick the Miller de English Greyhound Derby voor de tweede keer, nu gadeslagen door vijftig duizend bezoekers, onder wie koning Alfonso XIII van Spanje.

### CELEBRITY

Mick wordt een grote publiekstrekker, een celebrity, en woont tijdens het renseizoen in de kennels van trainer Sidney Orton in Wimbledon.



*Mick the Miller in 1932 gefotografeerd met zijn eigenares Mrs Arundel Kempton en twee van zijn nakomelingen. Deze foto staat op de voorpagina van 'The Tatler', een 'society magazine'.*

Echter, het hectische raceschema gaat zijn tol eisen en niet alle wedstrijden worden door hem gewonnen. Na een lange rustperiode komt Mick in de lente van 1931 weer in actie en is hij onverslaanbaar tot de Spring Cup in Wembley. Meer dan vijf jaar oud wordt hij in 1931 ingeschreven voor de St. Leger Stakes in Wimbledon, die hij prompt wint.

Maar toch lijkt zijn oude kracht te zijn verdwenen; zijn vermoede benen kunnen hem simpelweg niet dragen. In de twilight zone van zijn carrière heeft hij echter nog een leger van fans. De snelheidsrecords van Greyhounds zijn sinds Mick the Miller gebroken, maar toch wordt hij nog steeds als een van de grootste beschouwd. Van de 68 races die hij heeft gelopen

*Come all of you sportsmen, and  
listen to this ditty  
It's about Mick the Miller come to  
the White City*

Emmett Doyle



*Mick the Miller na het winnen van de English Greyhound Derby voor de tweede keer, in 1930. Zijn eigenares, Mrs Phyllis Kempton, houdt de trofee vast.*

zijn er 51 gewonnen, waaronder de Derby (tweemaal), de St. Leger Stakes, de Cesarewitch en de Welsh Derby. Aan prijzengeld heeft Mick the Miller bijna £ 10.000 geïncasseerd.

Maar dat is niet alles. Zijn afbeelding staat op de poster aankondigingen van Greyhound races en tot viermaal toe breekt hij wereldrecords. Kranten in Duitsland, Engeland en Amerika komen woorden te kort om over de prestaties van Mick the Miller te berichten. Alle 'race wins' van Mick the Miller zijn te zien op: [www.mickthemiller.com/Achievements.htm](http://www.mickthemiller.com/Achievements.htm)

### **£ 20.000 DEKGELD**

Na zijn rencarrière woont Mick acht jaar bij Jack Master(s) op Mill Farm bij Dereham, Norfolk en is hij als dekreu beschikbaar. Ook

wordt hij een graag geziene gast op diverse activiteiten, cursings en openingen van bedrijven. Zo is hij *special guest* bij de opening van het Catford Stadium bij Londen en in 1934 speelt hij een rol in de film 'Wild Boy'. Als het warenhuis 'Selfridges' in Londen een nieuwe daktuin opent, is Mick the Miller *VIP guest*.

Na zijn activiteiten als dekru gaat hij terug naar de Burhill Kennels van Sidney Orton, de man door wie Mick the Miller aan het begin van zijn carrière is getraind. In mei 1939, bijna dertien jaar oud, overlijdt hij; aan dekgeld heeft hij dan £ 20.000 verdiend.

Na zijn overlijden schenken de eigenaars, Phyllis en Arundel Kempton, hem in 1939 aan het Natural History Museum in Londen, om hem opgezet te tonen. In 1995 verhuist hij naar het Natural History Museum in Tring, Hertfordshire. Daar is Mick the Miller nog steeds te zien voor het publiek en kan men ansichtkaarten met zijn beeltenis kopen.

### FACEBOOK

De porseleinfabriek Royal Doulton heeft in de jaren negentig van de vorige eeuw een gelimiteerd aantal van 7.500 beeldjes van Mick the Miller gemaakt. En, geheel naar de eisen van de tijd, Mick the Miller heeft ook een Facebook pagina en er zijn een song en een ballade aan hem gewijd.

### HET BEELD

Het Mick The Miller Commemoration Committee wordt in 2008 opgericht met het doel een beeld van Mick in zijn geboortedorp te krijgen. Al vanaf het begin is besloten dat alleen het beste goed genoeg is voor Mick the Miller en dat het een bronzen, levensgroot



*Ontstaan van het beeld. Foto gemaakt in de werkplaats van Elizabeth O'Kale.*



*Het beeld nadert zijn voltooiing. Mick the Miller in de gieterij van Elizabeth O'Kale.*



*Mick the Miller in het Natural History Museum.*

standbeeld moet worden. De gelden worden bijeengekregen door giften van de plaatselijke middenstand, donaties van inwoners van Killeigh en liefhebbers van Greyhounds. De Irish Greyhound Board draagt maar liefst £ 7.000 bij.

#### DE MAKER

Het comité kiest in november 2009 Elizabeth O’Kale als maker van het

beeld. Dit vanwege de kwaliteit van haar eerdere werk, maar ook vanwege haar specifieke belangstelling voor de Greyhounds. Haar vader en grootvader zijn beroemde Greyhound eigenaars (<http://www.elizabethokane.com/>).

Om een goed lijkend beeld van Mick the Miller te krijgen, bezoekt Elizabeth het Natural History Museum in Tring bij Londen. Daar

#### MICK THE MILLER SOLD

##### FAMOUS IRISH GREYHOUND

Mick the Miller, the Irish greyhound, which made a world's record at the White City track, Shepherd's Bush, London, last night, was sold by his owner "Mr. Murphy" (the assumed name of an Irish priest) five minutes after the race.

A contingency of the sale is that all stakes he may win in the Derby competition—about £1,000 and the Cup—shall go to his former owner.

Many sportsmen and women had come from Ireland to see "Mick" run, and there were great shouts of "Go on Mick" as the dog drew away from his field and won in 29.82 secs.

"Mr. Murphy" has been interested in greyhounds and coursing all his life. He bred Mick the Miller, which has won 15 of his last 17 races.

*Krantenknipsel uit de 'Irish Independent'. Binnen vijf minuten na de race verkoopt 'Mr Murphy' – the assumed name of an Irish priest – Mick the Miller aan zijn nieuwe eigenaar.*

staat Mick the Miller en kan ze hem opmeten en zijn anatomie bekijken. Het comité heeft haar elke afbeelding gegeven die men maar heeft kunnen vinden. Op 29 januari 2011 wordt het beeld van Mick the Miller onthuld door de Taoiseach (premier) van Ierland, Brian Cowen. Zo'n 400 inwoners van Killeigh en Greyhound liefhebbers wonen de plechtige onthulling bij. ■



*Greyhound racing, een adembenemende sport met honden. (Fotograaf onbekend).*