

# Vakantiepret

## En geen vakantie ergernis...

Laat niet als dank voor 't aangenaam verpozen, den eigenaar van 't bos de schillen en de dozen...

TEKST EN AFBEELDINGEN: RIA HÖRTER



John Broekman

**H**et bovenstaande wat ouderwetse rijmpje geeft haarscherp aan dat we ons in de natuur en in andermans eigendommen netjes moeten gedragen en geen ergernis moeten veroorzaken voor anderen. Dat geldt zeker als we er straks weer massaal op uit trekken, op vakantie.

### MEE OF NIET?

De beslissing om de hond(en) mee te nemen op vakantie moet niet overhaast worden genomen. Hoe zeer we ook op onze viervoeter(s) zijn gesteld, er zijn nu eenmaal bestemmingen waarmee we noch honden, noch onszelf, noch anderen een plezier doen. Sterker nog, honden kunnen een bron van ergernis worden, terwijl we nu juist op vakantie gaan om stress te vermijden. Om uit te vinden of de hond(en) meenemen op vakantie een

goed idee is, kun je jezelf vooraf een aantal vragen stellen en de antwoorden er bij zoeken.

We gaan er voor het gemak eerst maar even van uit dat voor een reis per auto is gekozen. Vliegvakanties zijn sowieso minder geschikt voor honden; een 8-daagse vliegreis naar Turkije met de hond is echt een heel slecht idee, afgezien van de temperatuur en van het feit of u en de hond echt samen ergens kunnen verblijven. Op reizen per boot, trein, fiets en te voet komen we straks nog even terug.

Hoe u ook reist, als er honden mee gaan moeten ook de verzekeringen worden nagezien. Worden dierenartskosten in het buitenland vergoed en is de WA-verzekering voor de hond niet alleen in orde, maar ook buiten Nederland geldig? En, is het (speciale) voer voor de hond daar verkrijgbaar

of moet er voorraad worden meegenomen? Is er in dat leuke stadje een dierenarts te vinden en zo niet, waar vindt u die dan wel?

Als de hond per ongeluk een buitenlandse broekspijp te pakken krijgt, zich uitleeft op de inboedel van de hotelkamer of een robbertje vecht met een soortgenoot – op zich al grote ergernissen – dan kan in ieder geval de schade, dankzij verzekeringen, beperkt blijven.

### STEMPELTJE

Ergernissen liggen ook op de loer bij de grensovergangen. Dat de papieren en de entingen van de hond in orde zijn, is vanzelfsprekend, maar toch... er zijn altijd grensovergangen waar zojuist een nieuw regeltje is bedacht of een nieuw stempeltje is gelanceerd; zoiets gebeurt nogal eens in Oosteuro-

pese landen. En dan zijn er de landen die voor bepaalde rassen een verbod hanteren. Zo kennen delen van Zwitserland een verbod op twaalf rassen en kruisingen daartussen. En bewijst u dan maar eens dat uw kruising toch net even iets anders is...

Ook in diverse Duitse deelstaten zijn tot wel zestien rassen verboden, evenals in Frankrijk, Noorwegen en Spanje. Als u het ongeluk hebt een ijverige opsporingsambtenaar tegen te komen, kan de vakantie uitlopen op één grote ergernis met grote gevolgen. Op internet is veel daarover te vinden met daarbij soms de ervaringen van hondeneigenaren.

Voor zakelijke informatie over grensoverschrijdingen met honden en de daarbij behorende eisen, surfte u naar [www.dogsincluded.nl](http://www.dogsincluded.nl) > invoerregels. De site [www.dehondmaggeme.nl](http://www.dehondmaggeme.nl) geeft informatie over de verboden rassen en daarnaast over bijvoorbeeld pretparken, veeboten in Europa, verplichte vaccinaties en over handige hebbedingetjes onderweg.

### ABSOLUTE MUST

Waar de autoreis ook heen gaat, laat de hond(en) *nooit* los in de auto zitten of liggen. Een afgesloten bench is een absolute must. Bij hevig remmen of in geval van een ongeluk kunnen honden projectielen worden, en zouden ze op de rijbaan terecht komen, dan is er geen sprake meer van ergernis, maar van groot leed.

Los daarvan is een bench heel nuttig in hotelkamers, vakantiehuysjes en op campings. Ideaal wanneer de hond even alleen gelaten moet worden, omdat u ergens heen gaat waar zij niet toegestaan zijn. Dat kan natuurlijk slechts als de hond goed een paar uur rustig alleen kan blijven en niet het hele hotel of de camping bij elkaar joelt. Aanhoudend blaffende honden staan in de top-10 bij vakantie ergernissen.

Heeft u een hond die zich gegaran-



- *Heeft u een hond die zich gegarandeerd in de stress gooit in een bench of in een vreemde omgeving sowieso slecht hanteerbaar is? Niet meenemen en gewoon een andere oplossing zoeken.*

deerd in de stress gooit in een bench, of in een vreemde omgeving sowieso slecht hanteerbaar is? Niet meenemen en er gewoon een andere oplossing voor zoeken. Misschien is dan de website [www.homewatchers.nl](http://www.homewatchers.nl), [www.hondenoppasaiko.be](http://www.hondenoppasaiko.be) of de site [www.huisendieroppasservice.nl](http://www.huisendieroppasservice.nl) iets voor u.

### POEP OP DE STOEP

Vakantiepret mag geen vakantie ergernis worden; dat is het hoofdmotief in dit verhaal. En dan bedoel ik zowel de ergernis die honden kunnen veroorzaken bij de eigenaar als bij anderen. Je hoeft echt geen hondenhater te zijn om je te kunnen ergeren aan het gedrag en de overlast die worden veroorzaakt door de honden van vakantiegangers. Toeristenplaatsen voeren niet voor niets een constant gevecht tegen poep op de stoep, verhitte honden in auto's op parkeerplaatsen, loslopende honden in de parken, constant blaffende gasten, en vastgebou-



- *Ergernis vermijden is nog niet zo makkelijk. Alle vakantie landen staan vol met dit soort bordjes...*

den en alleen gelaten honden in of bij de vakantiehuysjes.

'Parkplatz bitte sauber halten' staat er standaard bij iedere parkeerplaats langs de Duitse autobanen. Dat geldt voor u en mij, maar ook voor uw honden en niet alleen in Duitsland. Er zijn parkeerplaatsen langs Europese snelwegen die verboden gebied voor honden zijn. Hoge nood? Helaas, gewoon doorrijden tot de volgende. En dan: meteen opruimen die hoop en dus voldoende poepzakjes meenemen. Voldoende, want soms zijn ze in het buitenland lastig verkrijgbaar.





- Heeft u net een park voor honden gevonden: helaas, in augustus gesloten...



Merlischachen Tourismus

- Veel restaurantjes zijn verboden voor honden...



- Zoiets kun je thuis niet bedenken of opzoeken...



New York Daily

- Dan maar verderop even een terrasje pikken.

## VAKANTIEPRET

Het is zeker geen vakantiepret om te reizen met een hond die wagenziek wordt. Ook honden die daar normaliter geen last van hebben, kunnen bij bochtige ritten en hoge temperaturen behoorlijk beroerd worden en hun maag omkeren. Als dat gebeurt op de vloerbedekking van de nieuwe auto of op die van dat leuke restaurantje onderweg, is dat een ergernis die de stemming er niet beter op maakt. Strandvakanties in landen met hoge temperaturen, zoals Italië, Frankrijk en Spanje, zijn vrijwel nooit ideale verblijfplaatsen voor honden. Behalve beten van besmette teken, ligt ook een zonnesteek op de loer. De meeste honden kunnen slecht met hitte omgaan en een verkoelende duik in de zee of in dat mooie meertje is nou net verboden. Doet u dat toch, dan is er altijd wel iemand in de buurt die u vermanend toespreekt, zich aan uw gedrag en dat van de hond ergert of zijn bonnenboekje trekt.

Als strand en zee wel beschikbaar zijn, dan hebben honden die leuke gewoonte zich na het zwemen in het zand te rollen en zich vervolgens bij andere gasten te gaan uitschudden... U hebt dan wel vakantie, maar er moet altijd iemand goed op de hond(en) letten. Er moet dagelijks worden gevoerd, gespeeld en gewandeld, terwijl er bij alle activiteiten rekening met de hond moet worden gehouden. En dat terwijl u net zo aan rust toe bent. Is dat vakantiepret?

## VAKANTIEPLANNEN

Vakantieplannen maken doen we allemaal. Waar gaan we heen? Waar logeren we? Wat gaan we bezoeken? Het is verstandig in die vakantieplannen ook meteen het eisenpakketje van de hond(en) mee te nemen. Waar gaan we heen? moet dan worden beantwoord met 'een plek waar honden absoluut welkom zijn en

geen overlast veroorzaken'. Engeland heet hondvriendelijk te zijn, maar honden worden geweerd in elk (weg) restaurant, in shopping centra en bij vrijwel elke bezienswaardigheid, ook al is die in de openlucht. In Italië zucht de stad Napels op dit moment onder metershoge vuilnisbelten in de straten; men blijft vrij laconiek. Een hond die daar een restaurant probeert binnen te komen veroorzaakt heel wat meer commotie!

Bij reizen naar Scandinavische landen, moet er toch een keer met de ferry worden overgestoken, tenzij u een ommelandse reis over land maakt. Honden moeten meestal op het autodek blijven, het restaurant is veelal taboe, maar er zijn ook ferries die toestaan dat er een hond wordt meegenomen in de hut. Kies dus met zorg niet alleen het land van uw bestemming, maar vermijdt ook eventuele obstakels onderweg.

Het antwoord op Waar logeren we? kan zijn 'een vakantiehuis, een hotel of een camping'. Maar dan wel daar waar men een uitgesproken hondvriendelijk beleid voert. Daarmee ben je er nog niet, want vooral in grotere dorpen en steden is het vaak een crime om een geschikte uitlaatsplek voor honden te vinden. Parken zijn meestal taboe, de straat gebruiken we daar niet voor, dus moeten we vooraf weten waar in de directe omgeving vriend hond dagelijks legaal zijn benen kan strekken. En dat zonder dat we constant bloot staan aan misprijzende blikken van wandelaars en joggers.

Ook hondvriendelijke hotels, campings en vakantieparken hebben regels en dus moet u er rekening mee houden dat plaatsen als de speeltuin, het terras, restaurant en de bar voor honden taboe kunnen zijn. Ergernis vermijden is nog niet zo makkelijk. Zo lijkt het wel of in Duitsland overal bordjes hangen met



Lidewij Hammsen

- Heerlijk gezwommen, maar zo kunnen we de eerste uren de hotelkamer niet in.

*Hunde nicht erlaubt*, Engeland vol staat met bordjes *No dogs*, in Frankrijk *interdit aux chiens* en als u leest *E vietato l'ingresso ai cani*, dan staat u voor de poorten van dat schattige Italiaanse bergstadje, waar honden gewoon helemaal verboden zijn. En zoiets kun je thuis niet bedenken of opzoeken. Dan maar een dorp verderop een terrasje pikken, waar onze allemansvriend meteen z'n grote hondensnuit op de knie van de buurvrouw legt. Helemaal uit haar reactie blijkt dat ze geen hondenliefhebster is...

### NIEUWE GEUREN

Het is duidelijk, als we honden meenemen op vakantie moeten we onszelf en anderen ergernissen besparen en daarmee ook onszelf bepaalde dingen ontzeggen. Vakanties met de

trein – en dan bedoel ik zigzaggend door Europa – zijn niet echt geschikt voor honden. Weliswaar mogen ze er overal in, maar onderweg zelf even stoppen is er niet bij en ze moeten aan de lijn blijven.

Fiets- en wandelvakanties zijn meer afgestemd op de behoeftes van de hond. De producten die op de markt zijn waarmee de hond met de fiets kan worden vervoerd zijn legio én veilig en – mits onderweg op het platteland – je komt altijd wel gelegenheden tegen waar hij zijn energie kwijt kan. Wandelvakanties geven de minste ergernissen als de hond meegaat. Hij of zij moet immers mee wandelen en verbruikt genoeg energie voor een diepe slaap daarna. Nieuwe geuren opdoen, een vogeltje achternazitten, even rennen op de hei of prinsheer-

lijk in je eigen fietskarretje... dat is pas vakantie voor honden. Urenlang in de auto zitten, omdat er musea en winkels bezocht moeten worden, is dat zeker niet.

### HONDVRIENDELIJK

Wie na het lezen van dit alles heeft besloten dat het meenemen van de hond naar de vakantiebestemming wel wat ergernis zou kunnen opleveren, gaat naar een goede oppas zoeken (familie, pension, uitwisseling, oppas-service). Wie de hond wil meenemen en ergernis wil vermijden, gaat op internet zoeken naar hondvriendelijke bestemmingen. Of kijkt naar de aangeboden vakantiebestemmingen in deze uitgave van ONZE HOND waarbij de vakantie ook helemaal op de honden is afgestemd. <