

*De Duke en Duchess zijn kinderloos gebleven. Deze foto dateert van de jaren zestig en toont behalve vier beige Mopshonden ook een zwarte.*



Foto: Michel Chapuis.

# Edward VIII en Wallis Simpson

Onze honden worden al duizenden jaren afgebeeld. In de rubrieken 'Uit de Kunst' en 'Beeldig' worden de lezers van *Onze Hond* regelmatig verrast door schilderijen en standbeelden van trouwe viervoeters. Halverwege de negentiende eeuw komt daar een nieuwe kunstvorm bij: fotografie. De rich and famous gaan massaal gebruikmaken van de nieuwe vinding en laten zich daarbij graag vergezellen door hun hond(en).

Hij is voor elf maanden de nooit gekroonde koning Edward VIII (1894-1972) van Engeland met een turbulent liefdesleven. Zij is de Amerikaanse, tweemaal gescheiden socialite Wallis Simpson (1896-1986). Op het moment dat David (voluit Edward Albert Christian George Andrew Patrick David) zijn plan om met haar te trouwen niet opgeeft, legt hij een bom onder de Britse troon. In 1936 doet hij troonsafstand en wordt hij opgevolgd door zijn broer Albert oftewel koning George VI, de vader van koningin Elizabeth II. Als Duke en Duchess of Windsor leidt het stel een jetsetleven in Frankrijk en staan ze bekend om hun feesten, extravagante levensstijl en tientallen honden. In 1965 keren ze voor een familiebezoek terug naar Londen en in 1972 bezoekt koningin Elizabeth hen in Neuilly, Frankrijk. Tien dagen later overlijdt David aan keelkanker. Wallis overleeft hem veertien jaar en wordt naast haar grote liefde begraven op de Royal Burial Ground in Frogmore, bij Windsor.

### Eerste prijs

De eerste foto van David met een hond dateert van 1896. Als peuter poseert hij met Poedel Sammy. In zijn boek *A Family Album* zal hij later schrijven: *'My mother never cared for dogs at all'*. Zijn liefde voor honden komt ongetwijfeld van zijn vader, koning George V, en zijn groot-

ouders koning Edward VII en koningin Alexandra. Zijn grootmoeder neemt hem vaak mee naar de Sandringham kennels, die haar echtgenoot in 1879 voor ongeveer honderd honden heeft laten bouwen. Wanneer David zeventien jaar is, krijgt hij van een mijnwerker-fokker in Wales Gwen cadeau, een Welsh Terrier teefje. In 1912 wint zij een eerste prijs op de Kennel Club Show in Crystal Palace. Tien jaar later is Peggy, een Engelse Cocker Spaniel, zijn favoriete hond en in 1924 is Sealyham Terrier Kate zijn favoriet. Zij ontsnapt uit de tuin van St. James's Palace in Londen en is nooit teruggevonden. Kort daarna is er sprake van een Duitse Herdershond: Ajax.

### 'The woman I love'

Als beschermheer en later president van de Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals (R.S.P.C.A.) is David een supporter van deze liefdadigheidsinstelling. Bij het honderdjarig bestaan in 1924 zegt hij in een toespraak: *"I have enjoyed this evening very much, because I know I have been in the company of people who feel the same as I do, and are animal*



Als David zeventien jaar is, krijgt hij van een fokker, een mijnwerker in Wales, Welsh Terrier Gwen. In 1912 wint zij een eerste prijs op de Kennel Club Show in Crystal Palace. John St. Helier Lander (1868-1944) maakt dit schilderij van David, toen nog Prins of Wales.



Wallis Simpson met Slipper op de voorpagina van *The Sketch* in 1935. De pers noemt haar steevast 'the American Divorcée' of 'that woman'.





*David en Wallis – in Schotse dracht – in de Moulin de la Tuilerie, hun landhuis buiten Parijs. De foto is in 1967 genomen.*



lovers". In 1929 krijgt hij van het Derbyshire regiment een vijf maanden oude Whippet cadeau. Ondanks zijn aftreden, zijn huwelijk met *'the woman I love'*, de ernstig bekoelde verhouding met zijn familie en zijn extravagante leven is *the Duke of Windsor* – een titel die hij na zijn huwelijk draagt – immens populair. In 1930 wordt een van Davids favoriete honden, de Duitse Herder Claus of Seale, ingeschreven op de Buckinghamshire County Show. Hij heeft Claus – die dan al één CC heeft gewonnen – gekocht van Mrs Millicent Howard in Haslemere.

### Een klein drama

Een deel van hun leven hebben de Duke en Duchess Cairn Terriers. Rond 1933 heeft David er drie, gefokt door barones Burton uit Inverness. Cora, Hamish en Jagers zijn echte huishonden. Cora slaapt in een hoekje van Davids bed en op het moment dat ze reumatiek krijgt, maakt een timmerman een paar treden, zodat ze moeiteloos op zijn bed kan klimmen. Wanneer David in 1936 als Edward VIII de troon bestijgt, is Slipper zijn favoriete Cairn Terrier. Hij kreeg hem in 1934 als kerstcadeau van Wallis. Ook in 1936 wordt de Duke of Windsor beschermheer van The Kennel Club, een functie die zijn vader en grootvader voor hem hebben bekleed. Twee honden hebben Davids aftreden van dichtbij meegemaakt. Pekinees Princess Pittie ligt onder zijn bureau als hij zijn afscheidsspeech schrijft en met Cairn Terriër Slipper onder de arm gaat hij aan boord van HMS Fury, de torpedootjager die hem het Kanaal overzet naar Boulogne-sur-Mer, waar Wallis op hem wacht. Hun huwelijk wordt in 1937 voltrokken op het Château de Candé in de Loirevallei. Daar voltrekt zich ook een klein drama. Als Wallis op de avond voor haar huwelijk een wandeling met Slipper maakt en de hond gaat jagen, verstoort hij een adder, wordt gebeten en overlijdt. In Wallis' dagboek staat een hartverscheurend relaas: *'He had been our companion in joy and trouble. Was everything that I loved to be destroyed?'*

### Zilveren etensbakken

Er zijn nog twee Cairn Terriers: Pookie (in 1952 op zestienjarige leeftijd gestorven) en Thomas. Toch geeft Wallis de voorkeur aan Mopshonden, die ze over de hele wereld meeslept. In 1955 verschijnt Goldengleam Trooper op de hondententoonstelling in White Plains, New York. Een jaar later worden de Mopshonden Davy Crocket en Goldengleam Trooper op de internationale tentoonstelling in Salle Wagram in Parijs tentoongesteld. Ze winnen een eerste en tweede prijs. In 1959 wint



Lakei Sydney met de Mopshonden Mr. Disraeli, Mr. Chu, Trooper, Impy en Davy Crockett. De foto is genomen in de villa van de Duke en Duchess in het Bois de Boulogne, Parijs.

Ch. Pugville's Imperial Imp II (Impy) op de show in Deauville een eerste prijs. We kennen nog meer Mopsen: Disraeli (Dizzy), Peter Townsend, Winston, Mr. Chu, Rufus, Minoru, Ginseng en Diamond. Niet alleen hun wat excentrieke bazen behoren tot *the rich and famous*. Zo eten de Mopsen uit zilveren etensbakken, slapen ze in manden met hun monogrammen erop, dragen ze zilveren halsbanden met veertien karaats Cartier-riemen en krijgen ze elke dag een wolkje Miss Dior-parfum. Bovendien hebben ze bediendes voor het voeren en uitlaten en geeft Wallis hun bij het slapen gaan wat koekjes, die elke dag worden gebakken door een chef... En als het buiten wat fris is, dragen ze haute-couturejasjes, gemaakt door de kleermaker van de Duke op Saville Row in Londen. *"The Duchess and I love our Pugs"*, aldus de Duke of Windsor. *"They are affectionate, if sometimes unruly companions. They travel with us wherever we go – except, alas, to Britain."* ■

### BEELDMATERIAAL BIJ DIT ARTIKEL

Alle pogingen zijn in het werk gesteld om namen van fotografen/illustratoren van het beeldmateriaal te achterhalen. Dit is niet altijd gelukt. Wie recht op afbeeldingen meent te hebben, kan contact opnemen met de auteur: [horter@tiscali.nl](mailto:horter@tiscali.nl)