

Koning George VI

Verlegen stotteraar en liefhebber van Labradors

Onze honden worden al duizenden jaren afgebeeld. In de rubrieken 'Uit de Kunst' en 'Beeldig' worden de lezers van *Onze Hond* regelmatig verrast door schilderijen en standbeelden van trouwe viervoeters. Halverwege de 19de eeuw komt daar een nieuwe kunstvorm bij: fotografie. De *rich and famous* gaan massaal gebruikmaken van de nieuwe vinding en laten zich daarbij graag vergezellen door hun hond(en).

Eind 2022 was er, bij het overlijden van koningin Elizabeth II, veel aandacht voor de Britse koninklijke familie en met name voor Elizabeths ouders, koning George VI (1895-1952) en koningin Elizabeth (1900-2002). Dat de familie Windsor grote hondenliefhebbers zijn, weet bijna iedereen. We hoeven alleen maar te denken aan Muick en Sandy, de twee Welsh Corgi's die The Queen stonden op te wachten bij St George's Chapel, waar hun bazin zou worden bijgezet.

Bertie

Op 14 december 1895 wordt koningin Elizabeths vader, Albert Frederick Arthur George, geboren in York Cottage, Norfolk. Hij is de tweede zoon van koning George V en prinses Mary



Little Bertie with a dog, 1900. Omdat hij nog een rokje draagt is Bertie waarschijnlijk nog niet zindelijk. De naam van het Keeshondje is niet bekend, dat geldt ook voor de fotograaf.

van Teck. In huiselijke kring wordt hij Bertie genoemd. Bertie is niet bestemd voor de troon, omdat er een oudere broer is, David. Als koning George V in 1936 overlijdt, is David zijn opvolger, waarbij deze kiest voor de naam Edward (VIII). De rest van het verhaal is je vast bekend: als David wil trouwen met de tweemaal gescheiden Amerikaanse Wallis Simpson, ontstaat er een constitutionele crisis. Nog voor zijn kroning treedt de kersverse koning Edward VIII af. Met forse tegenzin aanvaardt Bertie de troon en niet ten onrechte. Hij is verlegen, stottert en lijkt in niets op die flamboyante broer met het turbulente liefdesleven. Bertie voelt zich het beste thuis bij zijn echtgenote en hun twee kinderen. Hij noemt zijn gezinnetje 'us four'. Onder de naam George VI is Bertie tot aan zijn dood koning van het Verenigd Koninkrijk.

Opgroeien met honden

Bertie groeit op met honden; op het oudste fotootje dat ik kon vinden is hij vijf jaar en poseert hij met een Keeshondje. Er lopen in het gezin allerlei soorten (ras)honden rond. Er zijn Labradors en Flatcoated Retrievers en Clumber Spaniels. Collie Heather overlijdt als Bertie negen jaar is, en er is een terrierkruising, Happy, die sterft in 1913. Als Bertie in 1923 trouwt met Lady Elizabeth Bowes-Lyon, blijven er in zijn ouderlijk huis een Sealyham Terrier en twee Cairn Terriers achter. Het is nu geen Bertie en Elizabeth meer maar de Duke en Duchess of York. Als huwelijkscadeau krijgt de Duchess een Sealyham Terrier, Billy. In 1927 komt Rex in het gezin, een gele Labrador, die de eenjarige Elizabeth Bow-wow noemt; dat is wat de kindermisjes ervan kunnen maken. De twee dochtertjes van de Duke en Duchess, Elizabeth en Margaret Rose, spelen met de kinderen van hun buurman, die een Welsh Corgi Pembroke pup heeft. De fokker is Mrs. Thelma Gray van de Rozavel kennels in Pirbright, Surrey. Thelma Gray is een pionier binnen het ras, een gevierd kynoloog, fokker van tientallen kampioenen, keurmeester en auteur van het eerste boek over het ras. In 1933 komt Mr Gray drie Welsh Corgi pups brengen; de Duke kiest voor Rozavel Golden Eagle. De pup moet nog even terug naar zijn fokker om zindelijk te worden gemaakt. De kennelmeisjes van Rozavel noemen hem meteen Dookie, een lichte verwijzing naar de Duke, een naam die is gebleven. *"He really has the greatest personality of all the dogs I have even known. So intelligent, and so marvelously patient with the children"*, aldus de Duke of York. Dookie overlijdt in de beginjaren van de Tweede Wereldoorlog.

Dat rashonden van royals bijdragen aan de populariteit van een ras, blijkt uit het aantal Kennel Clubregistraties van Welsh Corgi's Pembroke: tussen 1934 en 1951 van 240 naar 4.595!

Vele rassen

De Duke of York wordt in 1937 gekroond tot koning George VI en gaat met zijn echtgenote in Buckingham Palace werken. Vrijwel dagelijks gaan ze naar de Royal Lodge in Windsor Park, een buitenverblijf. Dat geeft hen de gelegenheid meer en grotere honden aan te schaffen. Er komt een Leeuw hondje, Choo-Choo, een gele Labrador, Mimsy, met haar twee pups Stiffy en Scrummy. De Duke krijgt Choo-Choo tijdens zijn reizen naar de Gemenebest-landen en omdat hij hetzelfde geluid maakt als een locomotief, noemen ze hem Choo-Choo. Er wordt aan Mrs Gray gevraagd om een geschikt fokteefje voor Dookie te zoeken. Dat wordt Rozavel Lady Jane, maar Dookie weigert haar te dekken en dus wordt er een nieuwe Welsh Corgi ingevlogen. Dat is Tafferteffy, die in 1938 voor twee pups zorgt: Crackers en Carol. Carol heeft epilepsie en moet inslapen; Crackers wordt bijna 14 jaar. Jane overlijdt in 1944 als gevolg van een auto-ongeluk in Windsor Park.



Koning George VI met een Welsh Corgi.

Foto: Collection Royal Trust.



*Vader en dochter.
Koning George VI
met prinses
Elizabeth in
Londen, juli 1936.*

In april 1947 krijgt de koning een Rhodesian Ridgeback, een cadeautje van de Rhodesian Kennel Club. In hetzelfde jaar krijgt de koningin een Welsh Corgi, Philip of Rozavel. Later gaan alle Corgi's naar hun dochter Elizabeth (II), die er zelfs een – Susan – meeneemt op haar huwelijksreis. Susan is een cadeautje van de koning als zijn dochter 18 jaar wordt, in 1944. Alle Corgi's van koningin Elizabeth II stammen af van Susan. Behalve de honden die bij het gezin in huis wonen, heeft koning George VI ook jachthonden in zijn kennels. Zijn grootmoeder, koningin Alexandra, is in 1911 met een bloedlijn van zwarte Labradors begonnen. De grote liefde van George VI zijn de gele Labradors en als hij op jacht gaat, is dat vaak met Sandringham Glen. In 1939 wint Sandringham Stream de cup voor beste jachthond op de show in Norfolk.

Hondenliefhebber tot de laatste dag

In februari 1953 wordt er op Sandringham een jachtpartij voor vijf personen georganiseerd, waaraan ook de koning deelneemt. 's Avonds gaat hij naar de kennels en ziet dat een van de Labradors zijn voet heeft bezeerd. Als zijn huisknecht hem de volgende morgen wil wekken, ligt George VI dood in bed; in zijn slaap overleden, slechts 56 jaar oud. Hij is de vierde Britse vorst die in de 20ste eeuw aan longkanker overlijdt. ■

Alle pogingen zijn in het werk gesteld om de namen van de fotografen van de foto's te achterhalen. Dit is niet altijd gelukt. Wie rechten op afbeeldingen meent te hebben, kan contact opnemen met de auteur: horter@tiscali.nl.