

*De gaande en komende viervoeters*

# Honden aan het HOF

Op 28 januari om exact 19.00 uur kondigt koningin Beatrix aan dat zij op 30 april aftreedt. Hoewel Nederland dit bericht verwacht, komt het toch als een verrassing. Die avond belichten alle televisiezenders de betekenis van deze koningin voor ons land. Maar ook wordt gefocust op de nieuwe koning, Willem-Alexander. ONZE HOND blijft natuurlijk niet achter...



*Koningin Beatrix met Border Terrier 'Miss Pepper' in 1990.  
Foto: Collectie Paleis Het Loo Nationaal Museum Apeldoorn.*

ONZE HOND doet dat aan de hand van een specifiek aspect van de koningin en de prins: **hun honden**. Hoewel het hebben van honden in de huiselijke sfeer een strikte privé-aangelegenheid is, maken we via de media regelmatig kennis met deze viervoeters. Zij hebben er uiteraard geen enkel idee van dat hun bazen met 'Majesteit' en 'Koninklijke Hoogheid' worden aangesproken, en ze gedragen zich dan ook niet anders dan hun soortgenoten.

## ONAFSCHEIDELIJK

Vanaf het begin van de 20ste eeuw laat de koninklijke familie zich vaker met hun honden portretteren of fotograferen. We kennen allemaal de foto van het 9-jarige prinsesje Wilhelmina met haar Ierse Setter *Swell*. Later komen er Samojeden in haar leven. En als haar dochter, prinses Juliana, opgroeit, gebeurt dat in gezelschap van teckel *Helga*, één van de favoriete honden van haar vader, prins Hendrik. Ook prins Bernhard, met zijn twee Poedels en de Terriers *Martin* en *Toto*, is een hondenliefhebber. Koningin Juliana vertoont zich vaak in het openbaar met haar onafscheidelijke Basenji, de teef *Fula N'Zara of the Congo* (1972).



Aan de vooravond van hun huwelijk, in 2001, laten prins Willem-Alexander en prinses Máxima zich fotograferen met hun Labradors 'Sunny' en 'Zorro'.

## SINT JORIS EN DE DRAAK

Het is dus niet vreemd dat als prinses Beatrix zich in 1963 op het kasteel 'Drakensteyn' vestigt, ze vrijwel meteen een hond aanschaft. Dat is Joris (Weyland Curfew x Anita van het Ketelmeer). Vanwege 'Drakensteyn', kiest de prinses deze naam Joris – verwijzend naar de legende van Sint Joris en de Draak.

Tien weken oud verhuist Joris naar 'Drakensteyn', nadat hem eerst door mevr. C. van Crevel-van Os, toen secretaris van de Golden Retriever Club, wat huisregels zijn bijgebracht. Als prins Willem-Alexander in 1967 wordt geboren, kopen Beatrix en Claus onder andere een Dalmatische Hond: Cleo. En als het gezin met drie zonen compleet is, doen Golden Retriever Buster en ruwhaar Teckel Arthus hun intrede, terwijl de prinsen later ook met Labrador Kerry op de foto gaan. We zien deze honden op 'Drakensteyn', maar ze zijn er ook bij in Porto Ercole, Tavernelle en tijdens de skivakanties.

## BORDER TERRIERS

Eenmaal op Huis ten Bosch, kiest koningin Beatrix voor de Border

Terrier. Omdat we te maken hebben met een privéaangelegenheid, weten we niet precies hoe de volgorde is geweest, maar in de pers worden *Moby*, *Dushi*, *Miss Pepper*, *Mac* en *Chip* genoemd. Miss Pepper komt in 1992 door een tragisch voorval in de kranten. Zoals een Border nu eenmaal doet, is de hond in een konijnenhol gekropen en kan er niet meer uitkomen. Na een zoekactie blijkt dat Miss Pepper het er tot groot verdriet van de koningin niet levend van af heeft gebracht.

Dan komt Chip: hij heet officieel *Roughmoor Red Socks* en is gefokt door Jan Dekker. In ONZE HOND van mei 2007 staat een interview met Jan Dekker en een citaat daaruit is: Op een goede dag opent het Dagblad van het Noorden de krant met deze kop: 'Heeft de koningin een hondje uit Exloërveen?' In de omgeving waar Jan woont, is nu algemeen bekend dat hij tot driemaal toe een Border Terrier aan koningin Beatrix verkoopt. Jan: 'In de tijd dat het speelde heb ik er bewust geen ruchtbaarheid aan gegeven. De eerste Border was een reutje wiens moeder door de reu van de koningin was gedekt. Toen de vader van dit reutje overleed, kwam de vraag van de koningin of zij misschien zijn moeder zou kunnen kopen. Dat kon, maar het trieste is dat die moeder tijdens de sterilisatie is overleden. De koningin en prins Claus – die leefde toen nog – zijn echte hondenliefhebbers en de dood van dit hondje heeft op hen een enorme impact gehad. Daarna heeft ze nog een reu bij ons gekocht. Het leukste vond ik dat je bij hun bezoek kon zien dat ze enorme dierenliefhebbers, hondenliefhebbers, zijn.'

Toen kwamen de foto's en brieven van Huis Ten Bosch op tafel en daaruit blijkt één ding. De koningin verschilt in niets van elke andere

pupkoper, zij het dat niet iedereen een nestje komt bekijken in een auto met chauffeur en met de beveiliging er achter aan. Ook de koningin gaat op haar hurken bij de werpkist zitten en laat zich fotograferen met pups. Ook de koningin stuurt haar fokker een kaartje met kerst en een leuk briefje om te laten weten hoe het met de hond gaat.

In maart 2012 komt koningin Beatrix naar Molenschot om in het kader van 'NL doet' – de landelijke vrijwilligersorganisatie – bij de Stichting Assistentiehond een hond in bad te helpen stoppen. Is er meer nodig om te weten dat onze koningin een echte hondenliefhebber is?

## WILLEM-ALEXANDER

Opgegroeid in een gezin waar altijd honden zijn, ligt het in de verwachting dat prins Willem-Alexander en prinses Máxima hun gezin ook 'compleet' maken met honden. In 2001, aan de vooravond van hun huwelijk, laat het paar zich fotograferen met hun gele en zwarte Labradors, *Sunny* en *Zorro*.

Op 7 september 2012 is de prins volop in het nieuws, omdat zijn jachthond, de in Engeland getrainde driejarige zwarte Labrador *Skipper*, zich bij de eendenjacht langs de Dinkel verkijkt op een met hoog gras overgroeide sloot. Hij slaat over de kop, raakt in coma en wordt naar dierenarts Leo Eshuis in De Lutte gebracht. Hij komt er, volgens de dierenarts, weer helemaal bovenop. Al op 20 september kan de jachttopziener van prins Willem-Alexander *Skipper* bij de dierenarts ophalen. ■

In **ONZE HOND april**: het eerste deel van de serie over de honden van de Oranjes van 1813-2013.  
In **ONZE HOND mei**: portret van koningin Beatrix en haar honden.