

Shep, de herdershond uit Montana

‘Forever faithful’

Er zijn verschillende prachtige verhalen over hoe trouw honden kunnen zijn. Ken je het verhaal van Fala? Dat is de Schotse Terrier van president Roosevelt, die altijd op zijn baas bleef wachten en naast diens tombe werd begraven. Mopshond Fortunatus liep 1200 kilometer terug naar zijn baas. En Ruswarp, de 14-jarige Border Collie waakte elf winterse weken bij zijn verongelukte eigenaar. Een ander voorbeeld van een hond die *‘forever faithful’* – eeuwig trouw is, is dat van Shep, de herdershond uit Montana.



Zo moet Shep op de rails hebben gestaan toen hij in 1942 door een trein werd overreden.



Het verhaal van Shep begint bij een schaapherder wiens naam we niet kennen. Hij werkte in de omgeving van Fort Benton in de Amerikaanse staat Montana. In 1936 wordt hij ziek en gaat hij naar het St. Clare Hospitaal. Een vriendelijke non die in de keuken werkt geeft zijn hond, die met zijn baas was meegekommen, te eten. Enkele dagen later overlijdt de schaapherder. De familie zorgt ervoor dat de kist met het stoffelijk overschot per trein naar het oosten van Amerika wordt vervoerd,



Shep: afwachter met gespitste oren, zijn voorpoten op de rails en uitkijkend op de Missouri.

terug naar zijn verwanten. De hond volgt de kist naar het station, kijkt toe toen deze in de trein wordt geladen en ziet zijn baas vertrekken. Ooggetuigen meldden dat de hond, die leek op een Australian Shepherd of een Border Collie, huilde bij het vertrek van de trein. Daarna komt hij elke dag naar het station en wacht op de vier dagelijkse treinen die in Fort Benton binnenkomen. Het duurt even voordat het stationspersoneel in de gaten krijgt dat de hond daar wacht op de terugkeer van zijn baas. Ze geven hem de naam Shep, toepasselijk voor een herdershond, zorgen voor zijn natje en droogje en laten hem in en rond het station slapen. Het duurt niet lang voordat iedereen die per trein van en naar Fort Benton reist, de trouwe herdershond

kent. Ed Shields, een conducteur van de Great Northern Railroad, schrijft een artikel over Shep in de *Great Falls Tribune* van 18 september 1939. Het verhaal wordt landelijk opgepikt door grote nieuwsagentschappen.

Het graf van Shep

Bijna zes jaar wachtte Shep op de terugkomst van zijn baas. Totdat hij op een koude winterdag, 12 januari 1942 10.17 uur, door de Great Northern passagierstrein nummer 235 wordt overreden. Shep wordt het slachtoffer van dezelfde trein als waarop hij bijna zes jaar heeft



Het boek 'Shep Forever Faithful', werd in 2015 herdrukt.

gewacht, in de hoop zijn baas te kunnen begroeten. De *River Press* bericht op 14 januari 1942: "Shep, one of the most famous dogs in the world is dead." Zijn nationale bekendheid zorgt voor een golf van internationale berichtgevingen. Twee weken later publiceert de *Great Falls Tribune* een artikel van zeven pagina's met foto's van Sheps begrafenis. Waarschijnlijk heeft Shep op de gladde rails gelopen en hoorde hij de trein niet. Als hij twee dagen later wordt begraven, vormen de leden van een padvindergroep een erewacht. Vijfhonderd mensen woonden de begrafenis bij. Sheps graf ligt op de noordelijke klif met uitzicht op Fort Benton en het Great Northern Railroad station. De treinmaatschappij plaatst een kleine obelisk en een grote, beschilderde houten uitsnede van de hond. Witte stenen eromheen vormen de naam Shep. Zijn halsband en etensbak zijn te zien in het Museum of the Upper Missouri, in Fort Benton. Omdat passagierstreinen later niet meer door Fort Benton rijden, wordt het graf vergeten en niet meer onderhouden. Echter, in 1988 worden reparaties uitgevoerd, waarbij de houten afbeelding wordt vervangen door een van staal. Er komt een kleine parkeerplaats en een wandelpad, zodat Sheps graf kan worden bezocht.



"SHEP, ED SHIELDS AND A.V. SCHANCHE

Shep op het station van Fort Benton samen met conducteur Ed Shields die als eerste een artikel over Shep schreef.

Foto: Historical Research Centre Fort Benton.



De Great Northern Railroad plaatste een obelisk en een beschilderde houten uitsnede van Shep.

Forever faithful

In 1994, ruim vijftig jaar na Sheps dood, wordt er een bronzen beeld van hem onthuld, gemaakt door beeldhouwer Robert Macfie Scriver. Scriver is afkomstig uit de staat Montana en bekend als *western artist*. Hij maakte beelden van Buffalo Bill, Indianen en cowboys en schreef verschillende boeken. Om het project te financieren worden er onder andere miniatuur beeldjes van Shep gemaakt en verkocht, de opbrengst is zo'n \$ 75.000,-. Aan de hand van foto's maakt Scriver een getrouwe weergave van Shep. Omdat men vermoedt dat de hond omkwam op het moment dat hij met zijn voorpoten op de rails stond, klaar om over te steken, heeft de beeldhouwer hem ook zo vereeuwigd. Er is een prachtige locatie langs de oever van de Missouri uitgekozen. Shep staat op een enorm blok graniet uit een plaatselijke steengroeve en kijkt uit over de Missouri River. Scriver geeft het beeld de naam *Forever Faithful*.

In 2005 schrijven Stewart H. Beveridge en Lee Nelson Shep het boek *Forever Faithful*, dat in 2015 wordt herdrukt. Voor een door één van de auteurs gesignd exemplaar wordt nu \$ 230,- gevraagd. In het Museums & Heritage Complex van Fort Benton is een brochure over Shep verkrijgbaar met als titel *Forever Faithful The Story of Shep*. ■

BEELDMATERIAAL BIJ DIT ARTIKEL

Alle pogingen zijn in het werk gesteld om namen van fotografen/illustratoren te achterhalen van het beeldmateriaal. Dit is niet altijd gelukt. Wie recht op afbeeldingen meent te hebben, kan contact opnemen met de auteur: horter@tiscali.nl